

Het Paasverhaal uit leggen:

1. **Wijs op de vorige zondag** en bespreek met de kinderen waarom de mensen 'Hosanna' riepen. Wat hadden de mensen verwacht? Jezus zou koning worden van Israël en de Romeinen het land uit jagen. Dat wilden ze wel en ze juichten Hem toe. Ze pakten palmladeren en legden hun jassen op de grond. Wat een feest en wat een blijdschap!
2. Maar het werd heel anders, **6 dagen later** kwam er in plaats van een koningskroon, een doornenkroon. Wat een verschil! Hoe had dit zo kunnen gebeuren?
Bespreek met de kinderen het lijden het sterven van de Heere Jezus.
Waarom moest Hij sterven aan het kruis? Hij had het niet hoeven doen, wij verdienen immers de straf, maar Jezus is gehoorzaam geweest aan Zijn Vader in de hemel.
Uit liefde koos God ervoor om mensen die straf verdienen, te redden.
Dit deed Hij door Zijn eigen Zoon deze erge straf te geven en voor ons te laten dragen.
3. Op het moment dat de Heere Jezus stierf, **scheurde het voorhangsel** in de tempel.
Het voorhangsel in de tempel scheidde het heilige der heiligen van het heilige. Daar stond de ark van het verbond.
Niemand mocht tot de Heere God in het heilige der heiligen komen dan de hogepriester.
Dat mocht maar één keer per jaar (op grote Verzoendag) om verzoening te doen voor de zonden van hemzelf en zijn huis, en voor de zonden van het volk. Dat dit voorhangsel scheurde toen Jezus stierf betekent dat door het sterven van de Heere Jezus datgene wat scheiding maakte (de zonde) weg is gedaan.
Er is geen voorhangsel meer voor de mens die in geloof op de Heere Jezus ziet. De schuld voor God is door Zijn lijden en sterven betaald.
4. **Jezus werd begraven**, maar dit is niet het einde.
Jezus heeft immers nooit iets verkeerd gedaan, daarom kon de dood Hem niet tegenhouden.
5. Op de derde dag is Hij weer opgestaan, de steen werd weggerold. Nu kunnen ook anderen zien dat het graf leeg is en **Jezus leeft** !
Dat de Heere Jezus is opgestaan uit de dood is het bewijs dat Hij de Zoon is van de ware en levende God. Door Hem is de weg weer vrij gemaakt tot God de Vader. Dat is de prachtige boodschap van Pasen die wij mogen doorgeven aan anderen!

