

Je hebt nodig:

- Plastic wijnglas
- Drie kleuren verf: wit, zwart en rood,
- Drie penselen (voor iedere kleur één).
- Een schoteltje voor de verf.
- Eventueel een keukenrol voor ongelukjes.

Wat leren de kinderen tijdens deze objectles:

- Dat de Heere God zowel **heilig, rechtvaardig** als **liefde** is en hoe dit zich tot elkaar verhoudt.
- Dat er tussen ieder mens en God een scheiding bestaat door de zonde van ieder mens persoonlijk.
- Dat God door Zijn grote heiligheid zelfs de kleinste zonde niet kan verdragen.
- Dat God door Zijn rechtvaardigheid zonde moet oordelen en straffen.
- Dat God in Zijn liefde deze verloren en zondige mens - in Jezus Christus - redding biedt.
- Dat Jezus Christus de straf heeft gedragen aan het kruis die de mens heeft verdiend.
- Dat door het vergoten bloed van Christus, Gods rechtvaardigheid is vervuld.
- Dat daardoor de zonden van mensen vergeven kunnen worden.
- Dat daarin Gods liefde en barmhartigheid is bewezen aan de mensen.

Hoe werkt het?

- Het is de bedoeling dat je stap voor stap het wijnglas beschilderd.
- Bij iedere kleur die je aanbrengt vertel je een stukje van het Evangelie.
- Het begint bij de Schepping en het schilderen begint ook bij het begin van het wijnglas, namelijk onderaan bij de voet.
- Zo werk je stap voor stap naar boven tot het hele wijnglas beschilderd is en het Evangelie aan de kinderen is uitgelegd.
- Bij iedere nieuwe stap staat er geschreven wat je gaat vertellen. Terwijl je vertelt, schilder je. Tussen haakjes staat aangegeven na welke zin je begint met schilderen.

Lees deze les van tevoren goed door, zodat je weet wanneer je wat moet schilderen en je les vloeiend verloopt.



Inleiding

- Je kunt wijzen op het laatste avondmaal dat de Heere Jezus met Zijn discipelen vierde.
- Eventueel kun je een wijnglas met druivensap laten rondgaan en proeven en praten over wat het avondmaal betekent en waarom we dat vieren.
- Je kunt ook alles klaarzetten en gewoon beginnen.



1. Vertel

dat toen de mens geschapen werd God zag dat het goed was (**verf het buitenste randje van de voet van je wijnglas wit**). De mens mocht voor de aarde zorgen en tot eer van God Zijn Schepper leven. God had een prachtige tuin voor hen gemaakt en alles gegeven wat ze nodig hadden.



2. Vertel

dat God Zelf bij de mens leefde, (**verf ook het binnenste randje wit**). Hij wandelde en sprak met hen. Dat kon ook, want Gods schepping was goed, ook de mens. Daarom kon God, Die heilig en rechtvaardig is, zo dichtbij de mens zijn. Wat moet dat heerlijk zijn geweest!



3. Vertel

dat de mens niet gehoorzaam was aan God. De mens liet zich verleiden door de slang met zijn boodschap: 'U kunt als God zijn' (Gen 3:5,6)

De gevolgen zijn heel groot. Deze ongehoorzaamheid van de mens maakte alles stuk. Duisternis is gekomen in het hart van de mens (**verf zwart op de voet van het glas**). God is heilig en rechtvaardig en kan daarom niet langer dichtbij de mens zijn.



4. Vertel

dat deze ongehoorzaamheid heeft gezorgd voor een afstand tussen God en de mens (Jes 59: 2) (**verf het bovenste randje van het glas wit**). Net zoals je hier straf krijgt als je iets steelt of vernielt zo is dat nog veel meer bij God. De mens is immers van Hem, want Hij is hun maker (Schepper). De Heere God is 100% heilig, dat betekent dat zelfs een verkeerde gedachte van de mens een zonde is wat God niet kan verdragen. De straf op de zonde is geen geldboete of gevangenisstraf, maar de doodstraf. Voor altijd gescheiden zijn van God. (Wijs op de afstand tussen het zwart van de voet en de witte rand boven.)



5. Vertel

dat door de zonde van Adam iedereen die uit Adam en Eva geboren wordt deze zondige natuur erft (*krijgt*) (Rom 5:12) (**verf ook de steel van het glas zwart**)

Doordat wij deze zondige mens hebben doen wij zonden (*verkeerde dingen*).

(Op dit moment kun je op een papiertje dingen schrijven die je verkeerd doet/hebt gedaan en in het glas doen.)

De mens is verloren doordat hij een zondaar is en verkeerde dingen doet. Al zou iemand nog zoveel goede dingen doen, daarmee kan diegene niet zijn verkeerde dingen uitwissen.

Vraag

wat ziet de Heere God nu als Hij van boven naar beneden kijkt? Wijs daarbij de witte rand van het glas aan en daarna op de papiertjes met zonden en de zwarte rand.

Vroeger gingen de mensen offeren. Deze konden de zonden bedekken, maar niet weg doen.



6. Vertel

dat het wonderlijke is dat God ook Liefde is en vanuit deze liefde heeft Hij iets ongelooflijks gedaan.

God stuurde Zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar de aarde (**verf een wit randje net boven de zwarte steel**). Hijzelf werd mens. Hij heeft niet de zondige natuur zoals de mensen die geboren zijn uit Adam en Eva (1 Joh 3:5). Jezus is namelijk Gods Zoon. (*Wijs op de witte rand boven en de zwarte voet onder en laat zo het verschil zien met ons. Jezus kwam om het volmaakte offer te zijn*).

Ging Jezus dan iets offeren? Vraag of iemand weet wat of wie Jezus dan offerde? (*Zichzelf*).

Hij ging de straf dragen voor de verkeerde dingen die wij hebben gedaan. Wijs op de witte rand en vraag op wie alle zonden (de papiertjes) nu liggen. Nog steeds op de mens (*wijs op het zwarte gedeelte eronder*) of op Hem (*wijs op de witte rand*)?



7. Vertel

Dat de wijn die met het avondmaal wordt ingeschonken (**verf het middengedeelte rood**) doet denken aan het bloed van de Heere Jezus toen Hij stierf aan het kruis. God liet alle straf, al Zijn boosheid over de verkeerde dingen, op Hem neerkomen (2 Kor 5:21)

Vraag

waarom Jezus de zonden wel kon wegnemen? (Omdat Hij zonder zonde is, wijs weer op de witte rand.)

Als je al je verkeerde dingen eerlijk vertelt aan de Heere God (*belijden*), daar spijt van hebt, je ervan af keert en gelooft in de Heere Jezus als jouw Redder en Heer over je leven.

Dan zal God je zonde wegdoen.

Dan wordt je niet meer zondig verklaard, maar rein (*schoon*) verklaard.

Dan ben je niet meer voor eeuwig verloren, maar voor altijd gered.

Niet meer dood, maar levend!

Neem de papiertjes uit het glas en verscheur/vernietig ze.

Vraag

aan de kinderen wat God nu ziet als Hij kijkt naar beneden, wijs eventueel op het rode gedeelte. (*Het bloed van Zijn Zoon, Jezus Christus*).

Vraag

wat wij hebben verdiend (*doodstraf*) en wat wij hebben gekregen (*genade*). Hierin zien wij dat God behalve rechtvaardig en heilig ook liefde is. Hij heeft Zijn liefde voor ons laten zien in de Heere Jezus.

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. (Rom 5:8)

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. (1 Joh 4:9)